



Willy Woef viert Carnaval

Geschreven door: Marion Middendorp

Illustratie: Rob van der Lei (Atmosfeertje.nl)

In opdracht van: Oudersenzo.nl

Als Willy Woef zijn oogjes opent
voelt hij kriebels in zijn maag
Hij mag zich straks verkleeden
want het is Carnaval vandaag

Vorige week heeft hij
samen met Mama woef
een heel mooi pak gekocht
Willy wordt een echte boef

Een pak met boevenstrepen, overal
want dat hoort bij de gevangenis
en niemand mag ontdekken
dat hij eigenlijk Willy Woefje is

Hij springt snel zijn bedje uit
en hijst zich in zijn pak
en rent dan rap de kamer in
voor het eten van zijn prak

Maar wanneer hij binnen rent
schrikt kleine broertje Woef
hij roept 'Help pap en mam!'
ik zie een echte boef!

Willy Woef heeft dikke pret
hij ligt helemaal in een deuk
maar als broertje begint te huilen
is het natuurlijk niet meer leuk



'Niet bang zijn, lief klein broertje'
Ik ben het 'Willy Woef'
Ik ben je grote broer
en niet een gemene boef!

Willy zet dan snel zijn masker af
en broertje roept nu luid
'Zonder pak en masker
zie je er veel liever uit!'

Mama Woef komt binnen
en heeft voor broertje klein
ook een boevenpak en zegt:
Nu kunnen jullie samen boeven zijn!

Maar boeven mogen niet ontsnappen
Echte boeven mogen nergens heen
Dus vangt Mama Woef de beiden boefjes
met haar armen om ze heen

Mama Woef geeft dikke kussen
en ze kietelt de boefjes overal
gierend van de pret, denkt Willy
was het maar veel vaker Carnaval!

